



Graag nodig ik je uit op

DE VOLGENDE BIJENKOMST van de LEESGROEP van TVK

We delen dan onze leeservaring van

'DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN HET BESTAAN'

VAN **MILAN KUNDERA**

op **DONDERDAG 22 JUNI 2023** van **19H00 tot 21H00**

in **HUIS VAN DE MENS TIENEN**

Beauduinstraat 91, 3300 Tienen

[< tienen@deMens.nu >](mailto:tienen@deMens.nu)

Iedereen welkom!

Ook al heb je *De ondraaglijke lichtheid van het bestaan* (nog) niet gelezen.

Met een drankje en een hapje. Dat spreekt...

*'Hij ging omwille van haar terug naar Tsjechoslowakije.
Die noodlottige beslissing berustte op zo'n toevallige
liefde, die niet bestaan zou hebben als zijn afdelingsarts
zeven jaar geleden geen ischias had gekregen. En die
vrouw, die belichaming van een absoluut toeval, ligt nu
naast hem en ademt diep in haar slaap.'*



- # De geschiedenis die zich al dan niet herhaalt...
- # Russische tanks die Praag binnenrollen...
- # Intellectuelen die straatveger, glazenwasser of portier worden...
- # De lichtheid van een leven dat weigert tragisch te zijn...

Veel leesgenot

en graag tot dan...

Karel